



Nieuwsbrief

April 2023

Nieuws van de bestuurstafel

Op de eerste bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering zijn de verschillende functies binnen het bestuur vastgesteld:

- Antoine van Baars: voorzitter,
- Jos Thijssen: secretaris en vicevoorzitter,
- Michel van den Berkmortel: penningmeester,
- Martien van Rijt: tweede secretaris,
- Ad van der Steen: tweede penningmeester.

De vertegenwoordiging vanuit het bestuur naar de diverse werkgroepen is nog niet definitief vastgesteld. Zo nodig kan er contact opgenomen worden met de secretaris.

Overige zaken, die tijdens de bestuursvergadering van maart aan de orde zijn geweest:

- Nog steeds heeft een aantal leden de contributie niet voldaan. Geldt dat ook voor u? Maak het dan nog vandaag over. Of beter: machtig de vereniging voor een automatische afschrijving.
- D'n Uytbeyndel bestaat in 2023 veertig jaar. De redactie heeft aangegeven met een themanummer te komen. Verder is kopij of zijn ideeën voor een artikel altijd van harte welkom bij de redactie.

Een aantal andere zaken zijn hierna als een apart item opgenomen.

Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris.

Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2023

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering is in concept op DocuDataDeurne

opgenomen: https://www.deurnewiki.nl/ddd/index.php?title=2023-02-15;_Notulen_algemene_ledenvergadering_heemkundekring



Jaarlijkse dagexcursie naar Roermond en Weert op zaterdag 1 juli 2023

Na de geslaagde excursie van 2022 naar de Oost-Betuwe blijven we dit jaar weer dicht bij huis en heeft onze werkgroep haar vizier gericht op Roermond en Weert. Dicht bij huis is nog van alles te ontdekken. De hoofdonderdelen van deze excursie zijn het bezoek aan het Cuypershuis in Roermond in de voormiddag en de Van Horne wandeling in het centrum van Weert in de namiddag.

Programma

Om 8:15 uur precies vertrekken we vanaf de achterzijde NS-station Deurne-Fabriekstraat met een touringcar van Hebben Tours uit Liessel.

Na een busreis van een klein uur beginnen we ons uitstapje met de gebruikelijke activiteit: het nuttigen van koffie met gebak op een speciale locatie. Dit gaan we dit jaar doen in Horn in de directe nabijheid van "Kasteel Horn". <https://www.heemkundehorn.nl/index.php/bezienswaardigheden/kasteel-horn> Deze burcht stamt waarschijnlijk al uit de 9^e of 10^e eeuw en was oorspronkelijk het domein van roofridders, die tol hieven op de Maas. Enkele eeuwen later kwam hij in het bezit van de dynastie van Horne. Het is het moederkasteel van de Graven van Horne, die we 's middags in Weert weer tegen gaan komen. Het kasteel is privé maar van de buitenkant en van het mooie park kan men nog volop genieten.

Dan stappen we de bus weer in om de Maas over te steken naar Roermond. Hier gaan we het Cuypershuis <https://www.cuypershuisroermond.nl/nl> bezoeken. Dit is een museum wat gevestigd is in het voormalige woonhuis annex atelier van de vermaarde Pierre Cuypers (1827-1921). Cuypers is niet enkel de architect van het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam maar ontwierp voornamelijk katholieke kerken. Ook in de Gemeente Deurne heeft hij zijn sporen achtergelaten. We krijgen er in 3 kleinere groepen een professionele rondleiding, die een uur gaat duren. Om ca 12:30 uur verlaten we het Cuypershuis en daarmee ook Roermond om te gaan lunchen in Weert. **Grand café Weerter Bazaar** aan de Markt is hiervoor uitgezocht.

Na die lunch is het tijd voor het middagprogramma in dit Midden-Limburgse stadje, "de Van Horne wandeling" <https://www.stadsgidsenweert.nl/wandelingen/van-horne-wandeling>. Deze duurt ongeveer 1:45 uur en is 2,5 km lang. De tocht wordt voorafgegaan door een kort filmpje van ongeveer een kwartier in diezelfde Weerter Bazaar. We maken kennis met de Weerter Historie, uiteraard ook met de sporen de Van Horne dynastie in Weert en eindigen tenslotte voor de finale in de monumentale Martinuskerk. De laatste graaf van de Van Horne's, Filips van Montmorency, werd samen met Lamoraal I van Gavere, graaf van Egmont, in 1568 op de Grote Markt in Brussel publiekelijk onthoofd. Deze gebeurtenis wordt algemeen beschouwd als de aanzet tot de 80-jarige oorlog, die tot gevolg had dat de noordelijke Nederlanden zich afscheidden van het Habsburgse rijk, lees van Spanje. Tijdens de wandeling worden we in twee of drie groepen rondgeleid door kundige lieden van Stadsgidsen Weert. Als de tijd en het budget het toelaten nuttigen we nog een afscheidsdrankje op de Markt.

Omstreeks 18:00 uur komen we weer in Deurne aan (achterzijde NS-station Deurne-Fabriekstraat).

Kosten en aanmelden

Door prijsstijgingen in de horeca- en reissector hebben we de prijs iets naar boven aan moeten passen.

De kosten per persoon zijn **€ 52,50 voor leden** en **€ 57,50 voor niet-leden**.

- **Aanmelden kan alléén door het overmaken van dit bedrag op onze rekening NL86 RABO 0129003948 onder vermelding van: Excursie Roermond en Weert.**
- **Deadline van opgave is 20 mei 2023**

De reis gaat door bij 45 deelnemers. Mocht de reis niet doorgaan dan worden de reeds betaalde deelnamekosten teruggestort. Er kunnen ca 50 deelnemers mee (een bus vol). Voor deelname geldt de volgorde van aanmelding. Dus, wie het eerste komt, het eerst maalt. Bij overboeking van het maximale aantal worden, als u daarom niet mee kunt, uw overgemaakte deelnamekosten eveneens teruggestort. In een latere nieuwsbrief (mei/juni) leest u over de stand van zaken.

Meer informatie

Voor verdere informatie stuurt u een mail naar: klaashendriks@planet.nl Bent u niet in de gelegenheid om te mailen? Neem dan telefonisch contact op met de coördinator Klaas Hendriks via telefoonnummer: 06-15 17 04 30 (na 18.00 uur). Het belooft als vanouds weer een mooie en leerzame dag te worden!

Voor de werkgroep Lezingen en Excursies,
Klaas Hendriks

Lezing - 'Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog'

op woensdag 19 april 2023 door Piet Snijders

Aanvang 20:00 uur in Den Draai Blasiusstraat 2 Zeilberg

Entree voor leden gratis. Niet-leden € 3,-.

Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog

De illegaliteit in de Tweede Wereldoorlog is een onderwerp waarover we nooit uitgesproken raken. Zeker niet in Peelland, waar het verzet al kort na de oorlog letterlijk en figuurlijk werd geromantiseerd. Denk aan 'De Ontmoeting' van Antoon Coolen en 'De Zwarte Plak' van Toon Kortooms. Het gegeven dat daar 'lang niet alles' in stond, maakte de illegaliteit alleen maar geheimzinniger. Wat was precies dat verzet? Wie hoorde erbij, wie niet? En waarom ging de een wel en de ander niet 'ondergronds'. De inleider - hoewel na-oorlogs - heeft zich sinds zijn kindertijd dit soort vragen gesteld. In zijn inleiding zal hij proberen antwoorden te formuleren. Als toetje brengt hij een verrassend filmportret mee van (intussen wijlen) Maria van Staveren, de jongste zus van verzetsheld Cor van Staveren van de Eikenhof uit Veulen/Venray.

Over de inleider



Piet Snijders (Heusden 1952) is de jongste van negen uit een boerengezin in de Veluwepeel in Asten-Heusden. Zijn ouders hebben de oorlog met hun vijf oudste kinderen intensief meegemaakt. In zijn jonge jaren consumeerde Piet gretig hun oorlogsverhalen. In zijn werkzame leven was hij meer dan veertig jaar journalist bij het Eindhovens Dagblad en ging hij oorlogsverhalen ook bepaald niet uit de weg. Na zijn pensionering werd Piet 'storyteller' bij Museum Klok & Peel in Asten. Het regionaal project 'Death Valley De Peel' bij de viering '75 jaar vrijheid' kwam uit zijn koker. Snijders schreef diverse boeken, waaronder de oorlogsboeken 'Death Valley De Peel' en 'Doublecrash'.



De sprekers van de Lucas Gassel-lezing Ger Jacobs (l) en Hans van de Laarschot

Een interessant verhaal

Verslag van de lezing over Lucas Gassel op 22 maart 2023 door Klaas Hendriks

De sprekers Hans van de Laarschot en Ger Jacobs wisten de ca 45 toehoorders die naar Den Draai waren gekomen te boeien met het verslag van hun 5-jarig onderzoek naar de 16^e-eeuwse Helmondse/Deurnese kunstschilder.

Hans maakte middels getoonde historische documenten duidelijk dat er zeker banden met Deurne en Liessel zijn. Hij durfde de stelling aan dat Lucas weliswaar in Helmond geboren is maar wellicht in Deurne verwekt is. Zijn ouders woonden bij de kerk (tegenwoordig de Visser). In Helmond woonde de kunstschilder zelf op verschillende plekken, die op kaarten werden aangetoond, zowel binnen als net buiten de stadspoort.

Ger vertelde het kunsthistorische verhaal van de schilder en liet aan de hand van afbeeldingen van schilderijen zien hoe Lucas zich in de destijdsse metropool Antwerpen ontwikkelde tot zijn niet geringe niveau. Hij leerde er het ambacht, zoals perspectief-schilderen en vlakverdeling. Zijn specialiteit werd het landschap. Op vele schilderijen, die in die tijd in de Antwerpse werkplaatsen gefabriceerd werden en hun weg vonden naar vele Europese bestemmingen, is duidelijk te zien dat het "landschapsonderdeel" van de hand van de Helmonder zijn. Op een gegeven moment werd Antwerpen hem te druk en week hij uit naar Brussel, waar hij onder andere het Couwenbergcomplex (de woonplek van Karel de Vijfde) schilderde.

De tijd was te kort om het hele verhaal van deze beroemde streekgenoot te vertellen. Gelukkig hebben de heren sprekers ons een boek nagelaten. Tevreden gingen de bezoekers na de lezing weer naar huis.

Wandelroots

Leerlingen van klas 4 Havo/Vwo van het Peellandcollege hebben op 21 maart bij de aftrap van het project WandelRoots een tour gemaakt langs tien historische gebouwen in Deurne. Bij elke gebouw was een lid van onze heemkundekring aanwezig om iets over de betreffende locatie te vertellen.

De bedoeling is, dat de leerlingen onderzoek doen naar het verhaal wat deze locaties bijzonder maakt. Dat verhaal zetten ze dan om in een creatief product, dat met een VR-bril in 360 graden te bekijken is.

De bezochte locaties zijn uitgezocht door Bas Roefs en Pieter Koolen, die de resultaten te zijner tijd ook op het historisch gehalte zullen toetsen.

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp vindt u op de [website van het Weekblad voor Deurne](#).



Beugelen

Op 14 maart kwam een delegatie van de Nederlandse Beugelbond naar Deurne om het beugelen te promoten. In reactie daarop zijn Pieter Koolen, Klaas Hendriks en Jos Thijssen op 25 maart naar Beugelclub De Treffers in Maasbree geweest en hebben daar de nodige motivatie opgedaan om het beugelen in Deurne nieuw leven in te blazen. Het eerste doel is om een aantal leden te enthousiasmeren om (weer) te komen beugelen. In eerste instantie op de dinsdagavond, maar afhankelijk van de belangstelling zijn ook andere momenten mogelijk.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Klaas Hendriks (klaashendriks@planet.nl) of op de dinsdagavond in het heemhuis.



Museumkring Peelland

In de nieuwsbrief van 1 maart hebben we gevraagd of er binnen onze leden vrijwilligers zijn voor ondersteuning van de Museumkring Peelland. Inmiddels heeft het bestuur van de Museumkring laten weten, dat vanwege een gebrek aan vrijwilligers de Stichting wordt opgeheven.

De Koerier van Brabants Heem

Koerier 96 van maart 2023 is inmiddels door Brabants Heem uitgebracht. Belangstellenden kunnen dit blad vinden op de website van Brabants Heem. Zie <https://www.brabantsheem.nl/de-koerier-96-is-uit/>

Bezetting openstelling heemhuis op zondag:

- 09 april 2023 - gesloten vanwege Pasen
- 23 april 2023 - Antoine van Baars, Thijs Flipsen, Annie Engelen



Openingstijden heemhuis

- Elke 1^e maandag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur voor Genealogie.
- Elke dinsdag van 19:00 tot 21:00 uur
- Elke 1^e woensdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur voor DeurneWiki en DocuDataDeurne
- Elke 1^e woensdag van de maand van 19:30 tot 21:00 uur voor de bibliotheek
- Elke 2^e en 4^e donderdag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur voor fotoherkenning
- Elke 2^e en 4^e zondag van de maand van 14:00 tot 17:00 uur



www.heemkundekringdeurne.nl