

april 2024

Nieuws van de bestuurstafel

Onderstaand een aantal korte items uit de voorbije maand.

- Bij de Algemene Ledenvergadering waren 50 leden aanwezig. In een rap tempo werden de gebruikelijke agendapunten afgehandeld. Aftredend bestuurslid Michel van den Berkmortel werd bij acclamatie herbenoemd. Het verslag van deze jaarvergadering staat inmiddels in concept op DocuDataDeurne.
- Zo'n 40 leden hebben hun contributie nog steeds niet voldaan. Aan hen nogmaals een dringend verzoek om op korte termijn tot betaling over te gaan. Nog liever dat u ons een machtiging verstrekt, zodat 'vergeten' er niet meer in zit.
- Van de gemeente hebben we een brief gekregen over het ondernemersfonds. Ook verenigingen kunnen zich daar niet aan onttrekken. We onderzoeken nog welk voordeel dit ondernemersfonds voor ons kan brengen.

Namens het bestuur,
Jos Thijssen, secretaris



Op 6 maart 2024 is ons erelid Joep Coppens op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Joep heeft veel voor de heemkundekring betekend.

Joep was vrijwel vanaf de oprichting van [heemkundekring H.N. Ouwering](#) nauw betrokken bij de promotie en bescherming van zowel het materiële als het

immateriële erfgoed van Deurne. In juli 1983 organiseerde hij het driedaagse heemkamp in Deurne met 125 deelnemers van Brabants Heem. Joep was vanaf 1978 gedurende 19 jaar voorzitter van de Deurnese heemkundekring en bracht die tot grote bloei. Onder zijn leiding kon de heemkundekring in 1987 een eigen onderkomen in het huidige heemhuis betrekken.

Zie ook

DeurneWiki: [https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Josephus_Godefridus_Maria_Coppens_\(1940-2024\)](https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Josephus_Godefridus_Maria_Coppens_(1940-2024))



Dagexcursie naar Doorn en Amersfoort

Na de twee geslaagde excursies van 2022 en 2023 dicht bij huis gaan we dit jaar weer eens een stapje verder en steken we de grote rivieren nog maar eens over om een paar locaties aan te gaan in de provincie Utrecht. De hoofdthema's van deze excursie zijn een bezoek aan Museum "Huis Doorn" te Doorn in de voormiddag en een kennismaking met historisch Amersfoort vanuit een boot in de namiddag.

Programma

Vanaf de achterzijde van het NS-Station, aan de Fabriekstraat in Deurne, vertrekken we 's morgens om 8 uur met de bus die ons via de Middenpeelweg noordwaarts voert. Op de A50 steken we bij Nijmegen en Arnhem de grote rivieren over en slaan dan links af richting de Utrechtse Heuvelrug die begint bij de Grebbeberg, welke we ook gaan passeren. Het is een busreis van anderhalf à twee uur, maar dan heb/zie je ook wat. In deze prachtige streek bevindt zich "Huis Doorn". Vlak in de buurt parkeren we de bus en bij Brasserie Rodestein (<https://rodestein.nl>) hebben we onze gebruikelijke eerste activiteit: het nuttigen van koffie met gebak.

Hierna wandelen we door een prachtig park (400 meter) naar onze eerste hoofdactiviteit: bezoek aan "Huis Doorn". (www.huisdoorn.nl) In dit kasteeltje is een museum gevestigd dat ons kennis gaat laten maken met een stukje wereldgeschiedenis: het einde van de Duits/Pruisische monarchie. Hier woonde namelijk van 1919 tot 1941 de verbannen en door Nederland asiel verleende laatste Duitse Keizer Wilhelm II. We krijgen er in drie groepen een rondleiding door professionele gidsen. Het Huis is helaas niet toegankelijk voor bezoekers die gebruik moeten maken van een rollator of wandelstok. Na deze historische ervaring, het is dan c.a. 12:15 uur, wandelen we terug, weer genietend van het park, naar Brasserie Rodestein voor een ambachtelijke lunch.

Om ongeveer half twee stappen we de bus weer in en gaan we naar Amersfoort waar we om 14.00 uur op het Stadhuisplein aan zullen komen. Amersfoort is de stad van bekende Nederlanders als Johan van Oldenbarnevelt, Piet Mondriaan en Femke Bol. In dit goed behouden gebleven historisch stadje worden we welkom geheten door de onbezoldigde oud-conservator van De Wieg Lex van de Haterd en zijn vrouw, de geboortige Deurnese, Leonie van de Burgt. Zij zijn inwoners van dit verassend mooie stukje Nederland. In twee groepen gidsen beide personen ons lopend naar de aanlegplaats van onze boot (700 meter). Onderweg stoppen we een paar keer om naar hun verhaal te luisteren. Om kwart over drie start de boottocht die 45 minuten gaat duren. (<https://www.amersfoort-rondvaarten.nl>) We hebben een eigen boot met 44 plaatsen voor alleen onze eigen mensen. Tijdens de vaart vertelt een stadsgids wat we allemaal zien.

Rond 16.00 uur leggen we weer aan en lopen we terug naar het Stadhuisplein (300 m) waar de chauffeur met zijn bus op ons wacht om ons via een kortere weg, sneller dan 's morgens, weer naar het vertrouwde Peelgebied te brengen. Op de terugweg is er in principe dan alleen nog, indien nodig, een plasstop gepland. We zijn rond 18.30 uur weer in Deurne achter het station.

Goed om te weten

- Om 8.00 uur (10 minuten vooraf aanwezig zijn) precies vertrekken we vanaf de achterzijde NS-station Deurne-Fabriekstraat met een touringcar van Hebben Tours uit Liessel.
- Omstreeks 18.30 uur: Aankomst in Deurne aan de achterzijde NS-station Deurne-Fabriekstraat
- Door prijsstijgingen in de horeca- en reissector hebben we de prijs naar boven aan moeten passen. Kosten per persoon zijn € 60 voor leden en € 65 voor niet-leden.
- Aanmelden kan alléén door het overmaken van dit bedrag op onze rekening NL86 RABO 0129003948 onder vermelding van: Excursie Doorn en Amersfoort.
- De reis gaat door bij minimaal 40 deelnemers. Mocht de reis niet doorgaan dan worden de betaalde deelnamekosten teruggestort.
- Er kunnen 44 deelnemers mee (een boot vol). Voor deelname geldt de volgorde van aanmelding. Dus, wie het eerste komt, het eerst maalt. Bij overboeking van het maximale aantal worden, als u daarom niet mee kunt, uw overgemaakte deelnamekosten eveneens teruggestort.
- Deadline van opgave is **25 mei 2024**.
- In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken.

Voor meer informatie stuurt u gerust een mail naar: klaashendriks@planet.nl. Bent u niet in de gelegenheid om te mailen? Neem dan telefonisch contact op met de coördinator Klaas Hendriks via telefoonnummer: [06-15 17 04 30](tel:06-15170430) (na 18.00 uur).

Het belooft als vanouds weer een mooie en leerzame dag te worden!

Voor de Werkgroep Lezingen en Excursies.
Klaas Hendriks



Naast onze collectie in het heemhuis, hebben we nog een groot aantal items elders in een opslag zitten. Vanwege het overlijden van de eigenaar van deze locatie zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe plek waar we onze spullen kunnen opslaan. Een schuur of een voormalige stal zou prima voldoen. Hebt u zelf ruimte over of weet u iemand, die misschien wel ruimte heeft en mogelijk aan ons in gebruik wil geven, geef dit dan door aan de secretaris via secretaris@heemkundekringdeurne.nl



Lezing over peelschrijver Herman Maas verrassend goed bezocht

Op woensdag 20 januari waren er ca 55 geïnteresseerden, waaronder 12 betalende niet-leden, afgekomen op de voordracht van ons heemkundelid Ysselsteyner Frans van de Pas over Herman Maas in Den Draai. Hij was de enige spreker omdat de aangekondigde tweede spreker, Venraynaar Jan Min, helaas fysiek niet meer in staat was mee te doen.

Frans trapte af met de declamatie van een sonnet van Frans Babylon over het bittere leven van Peelwerkers. In zijn kundige verteltrant liet Frans gedurende de rest van zijn lezing het leven en werk van deze, zich in de eerste helft van de 19^e eeuw fel tegen het establishment

kerende, onderwijzer/schrijver uit de Peel de revue passeren.

Herman Maas (geboren in 1877 in Oostrum en overleden in 1958 in Eindhoven) was actief in zowel het Brabantse als het Limburgse deel van de Peel.

De spreker eindigde zijn voordracht met de Herman Maasboom. Toen er in 1976 in Deurne een wijk kwam met straatnamen van schrijvers met een Deurnese binding, was daar geen Herman Maasstraat bij. Een groep vrienden van de auteur besloot toen uit protest net over de provinciegrens bij de Grotenberg een boom te plaatsen ter nagedachtenis aan hem. Ondertussen weet men niet exact weer welke boom dat was. Wel is het naambord dat er destijds bijgeplaatst werd nog voorhanden.

De op de lezing aanwezige Leo Janssen van het Historisch Platvorm Venray zegde zijn medewerking toe om samen met onze Heemkundekring een nieuwe plaats voor dat bord te zoeken. De pijlen zijn gericht op een plekje bij de kapel op de Grotenberg. Overleg hierover is inmiddels gestart.

Na afloop gingen de bezoekers, een stukje peelgeschiedenis rijker, weer huiswaarts



Jeuglid

Onlangs heeft de 16-jarige Tim uit Beek en Donk zich als lid van onze heemkundekring aangemeld. Tim is erg geïnteresseerd in genealogie en geschiedenis. Veel van zijn voorouders komen uit de regio Deurne en Liessel. Tim is het enige jeuglid van onze heemkundekring. Wij wensen hem veel plezier met het (jeugd)lidmaatschap.



Schenking boeken

Van ons lid Lex van de Haterd ontvingen we weer een aantal boeken. Daarvan hadden we elf boeken nog niet in bezit en hebben we die in onze bibliotheek opgenomen. Het boek 'Deurnes verleden. Geschiedkundige beschrijving van het dorp Deurne van de vroegste tijden tot op onze eeuw' is een uniek exemplaar van de toen 23-jarige Hendrik Ouwering. Hij heeft dit boek destijds aangeboden aan baron De Smeth. Bij het boek zit nog de originele aanbiedingsbrief. Ook het werk 'Jeugdalbum' van Frans Babylon is zeer zeldzaam, want het is destijds gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Bij deze bedanken wij Lex van de Haterd voor deze schenking.



Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd een brief ingebracht, waarin opgeroepen werd om meer activiteiten te gaan ontwikkelen. In de brief werd gesteld, dat de omvang van de vereniging en onze financiële positie daartoe alle aanleiding geven.

Het bestuur onderschrijft deze gedachte en roept op om ideeën voor nieuwe activiteiten door te geven.

Wel stelt het bestuur daarbij als voorwaarde, dat de initiatiefnemer(s) een groep formeert, die een en ander uitwerkt.



Pientere mannen uit de Peel: de Van Doornes en DAF

Op woensdag 17 april is er weer een lezing bij de Heemkundekring; dit keer over de Van Doornes en DAF. De lezing vindt plaats in Den Draai, Blasiusstraat 2, Deurne-Zeilberg en begint om 20.00 uur. De toegang is voor leden gratis; niet leden betalen € 3,-.

De lezing wordt verzorgd door Hay Mulders, een actieve inwoner uit America, voorzitter van de heemkundevereniging Werkgroep Oud-America en tevens lid van onze heemkundekring. Hij heeft samen met zijn plaatsgenoot wijlen Ab Rongen veel onderzoek gedaan naar de gebroeders Van Doorne en naar hun prestaties. Zij schreven samen het boek *'Van Doorne's jeugdijaren'*.

De lezing gaat dus over deze twee ondernemende broers uit onze regio: Hub van Doorne (1900-1979) en Wim van Doorne (1906-1982). Hub en Wim waren slimme, ondernemende zonen van een smid uit America. Hub werd geboren in America, Wim in Griendtsveen. Zij richtten al op jonge leeftijd, in 1928, het bedrijf 'Hub Van Doorne's Machinefabriek en Constructiewerkplaats' op. Dat bedrijf groeide later uit tot 'Van Doorne's Aanhangwagenfabriek N.V.' en weer later tot 'Van Doorne's Automobielfabriek' of kortweg DAF.

In de lezing krijgt u meer te horen over de gebroeders Van Doorne, over hun jeugd, over hun pioniersgeest en ondernemerschap, over hun grote betekenis voor economie en industrie en over hun maatschappelijke betrokkenheid.

Nieuws van andere verenigingen

- Brabants Heem: De Koerier nummer 100: [De-Koerier-Nr100.pdf \(brabantsheem.nl\)](#)
- Heemkundekring De Vonder: De Vonder nummer 1: <https://www.heemkundekringdevonder.nl/jaarprogramma/vonder-2024-1.pdf>
- Brabants Dialectenfestival in Lieshout.
Zie: <https://www.brabantsdialectenfestival.nl/>

Bezetting openstelling heemhuis op zondag

Voor de openstelling van ons heemhuis, elke 2^e en 4^e zondag van de maand, zoeken we nog een aantal vrijwilligers die bereid zijn gemiddeld vier keer per jaar als gastvrouw/-heer te willen optreden. Meer informatie en/of aanmelden kan via [het secretariaat](#).

Voor de maand maart treden de volgende leden als gastvrouw/-heer op:

- 14 april: Jos Thijssen, Dini Knijnenburg en Sjaan vd Weijst
- 28 april: Josée vd Loo, Dini Knijnenburg en Pierre vd Loo

[>> Agenda heemkundekring](#)

Openingstijden heemhuis

- Elke 1^e maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor Genealogie.
- Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
- Elke 1^e woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor DeurneWiki en DocuDataDeurne
- Elke 1^e woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur voor de bibliotheek
- Elke 2^e en 4^e donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor fotoherkenning
- Elke 2^e en 4^e zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur



Uit Het Schetsboek van Deurne - Henry van den Berkmortel

www.heemkundekringdeurne.nl

[DeurneWiki](#)

[DocuDataDeurne](#)

Copyright © 2024 Heemkundekring HN Ouwerling *alle rechten voorbehouden.*

[Uitschrijven voor de nieuwsbrief](#)