



# Nieuwsbrief

juni 2024

## Nieuws van de bestuurstafel

Onderstaand een aantal korte items uit de voorbije maand.

- Nog steeds hebben een aantal leden hun contributie niet betaald. Het is voor de penningmeester weer extra werk om deze leden te bellen. Met een machtiging kunt u voorkomen dat betaling van contributie vergeten wordt.
- We hebben besloten om mee te werken aan de herplaatsing van de gedenksteen van Herman Maas. We doen dit in samenwerking met het Historisch Platform Venray. De eerste stap is het zoeken naar een geschikte locatie en het verkrijgen van de benodigde vergunning. Over de voortgang houden we u op de hoogte.
- Onder de titel 'Pareltjes uit het verleden van Deurne en Venray' wil ons lid Frans van de Pas een aantal historische verhalen uit de regio Deurne-Venray schrijven. In principe willen wij meewerken aan het uitbrengen van deze bundel. De subsidie-aanvragen zijn in voorbereiding. In een later stadium komen wij hierop terug.

Namens het bestuur,

Jos Thijssen, secretaris



*De dames van de Werkgroep Lezingen en Excursies tijdens het voorreizen van de excursie afgelopen winter.*

## **Jaarlijkse dagexcursie naar Amersfoort en Doorn**

De dagexcursie op zaterdag 29 juni is inmiddels volgeboekt en gaat dus door.

De bus vertrekt om 08.00 uur vanaf de achterzijde van het NS-station. Graag 10 minuten van tevoren aanwezig zijn, zodat de bus op tijd kan vertrekken.

Naar verwachting zullen we rond 18.30 uur weer terug in Deurne zijn.

Het programma is uitgebreid beschreven in de [Nieuwsbrief van april 2024](#). Voor vragen kunt u contact opnemen met Klaas Hendriks via [klaashendriks@planet.nl](mailto:klaashendriks@planet.nl) of 06 15 17 04 30 (na 18.00 uur).

Voor de Werkgroep Lezingen en Excursies, Klaas Hendriks

---



## Opening tentoonstelling "De Moestuin"

Deze keer niet op zondag maar op zaterdag 22 juni 2024 is de start van deze nieuwe tentoonstelling in het heemhuis. De tentoonstelling wordt om 14.30 uur ingeleid door Henk Kerkers van Bijzonder Brabants.

In de tweede helft van de vorige eeuw was de aandacht vooral gericht op het goedkoop produceren van voedsel. Door veredeling van gewassen werd de opbrengst steeds hoger. Door de gestegen welvaart werd de animo voor zelf telen echter minder.

Deze keer een tentoonstelling over wat er vroeger geteeld werd in de moestuin. Zo wordt er aandacht besteed aan de 'vergeten groenten' en de bewustwording van de mens voor het milieu. Dit in samenwerking met Henk Kerkers van Bijzonder Brabants, die met zijn verhaal, de tentoonstelling zal openen.

Ook de activiteit van de volkstuinliefhebbers heden ten dage komt aan bod. Dit alles aangevuld met de nodige gereedschappen, hulpmiddelen, foto's, recepten en kookboeken.

Namens werkgroep tentoonstellingen,  
Josée van der Loo

---



## Jan Floris Martinet en zijn tijd door Miranda van den Mortel

Op de lezing op 22 mei kwamen 35 mensen af. Die vulden de zaal niet, maar kregen wel een gedegen en interessante lezing voorgeschoteld. De spreker was prima ingevoerd in haar onderwerp. Ze kende zijn levensloop en levensomstandigheden en de mensen die invloed hadden op het leven van Jan Floris Martinet.

Jan Floris was geboren in Deurne als domineeszoon. Zijn vader stierf jong en uiteindelijk kwam het gezin in Den Bosch terecht. Maar Jan Floris vergat Deurne niet. Hij had er positieve herinneringen aan. Hij vertelt over deze herinneringen in zijn latere boeken. Hij was trots op zijn omzwervingen door de Peel en op het zelfstandig denken, dat hij hier geleerd had. Als volwassene was hij een beminnelijk mens en een uitdrukkelijk pacifist. In zijn latere protestantse gemeente in Zutphen is hij ook nu nog een beroemdheid.

Jan Floris was een kind van de verlichting. Zelf onderzoeken en een eigen mening vormen stond bij hem op nummer 1. Als domineeszoon had hij de mogelijkheid gehad om theologie te studeren. Zijn inkomen verwierf hij als dominee bij meerdere protestantse gemeenten. Verder was hij heel bekend als schrijver van moderne werken, waar grote behoefte aan was in deze veranderende tijd. Zijn bekendste werken zijn: De Kathechismus der Natuur in 4 delen en een Kathechismus voor de Jeugd. In vraag- en antwoordvorm wordt ingegaan op veel levensvragen, die mensen hebben. Jan Floris de Martinet vond de antwoorden in de natuur, waarin God zich liet zien. Er zijn meer dan 50 herdrukken geweest en deze Kathechismus is in meerdere talen verschenen.

Hij heeft meerdere boeken geschreven, vaak gericht op de jeugd. Ook was hij een van de anonieme redacteurs van het tijdschrift: "De Vaderlanden". Hij zette zich in om scholen op te richten, ook voor de burgers en minderbedeelden. Hij zocht naar oplossingen voor de mensen in het armenweeshuis. Kortom: een rijk en welgevoeld leven.

Miranda van den Mortel liet ook zien welke stromingen en mensen van invloed geweest zijn op hem. Het was het tijdperk van de regenten en de patriotten met alle spanningen en ongeregelde heden, die dat bracht. De Martinet hield zorgvuldig de Oranjes hierbuiten. Zij hadden in zijn beleving een speciale taak. En zoals gezegd was het het tijdperk van de Verlichting, een stroming, die ruimte kreeg doordat de macht van de adel in heel Europa beknot was door de Franse revolutie.

In de pauze konden we kennismaken met een aantal van de boekwerken van Jan Floris Martinet. Heel interessant om deze originele uitgaven nog te kunnen bekijken en bewonderen.

Al met al een hele interessante avond, die uitnodigde om meer te weten te komen over deze geboortige Deurnenaar, waarnaar toch ook bij ons een plein en een straat genoemd zijn.

Marie-José Sluismans





## Historie der Waereld

Onlangs werd op Boekwinkeltjes de 9 delen van 'Historie der Waereld' van Jan Floris Martinet aangeboden.

Deze kans werd met beide handen aangegrepen.

Deze gave serie bestaat uit meer dan 4.272 bladzijden en 34 platen en is een verrijking voor onze bibliotheek.



## Beugelen

We zouden dit jaar graag minimaal één beugeltoernooi organiseren.  
We denken aan de tweede helft van augustus.  
We zijn op zoek naar vrijwilligers, die dit toernooi mee willen organiseren.

Aanmelden kan bij het secretariaat: [secretaris@heemkundekringdeurne.nl](mailto:secretaris@heemkundekringdeurne.nl).

## Bezetting openstelling heemhuis op zondag

Voor de openstelling van ons heemhuis, elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag van de maand, zoeken we nog een aantal vrijwilligers die bereid zijn gemiddeld vier keer per jaar als gastvrouw/-heer te willen optreden. Meer informatie en/of aanmelden kan via [het secretariaat](#).

Voor de maand juni treden de volgende leden als gastvrouw/-heer op:

- 9 juni: Pieter Koolen, Piet Driessen en Sjaan vd Weijst
- 23 juni: Thom vd Straaten, Toos Heinsbergen en Dini Knijnenburg

## Openingstijden heemhuis

- Elke 1<sup>e</sup> maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor Genealogie.
- Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
- Elke 1<sup>e</sup> woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor DeurneWiki en DocuDataDeurne
- Elke 1<sup>e</sup> woensdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur voor de bibliotheek
- Elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor fotoherkenning
- Elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur



Uit Het Schetsboek van Deurne - Henry van den Berkmortel

[www.heemkundekringdeurne.nl](http://www.heemkundekringdeurne.nl)