



## Nieuwsbrief

April 2026

### Nieuws van de bestuurstafel

Onderstaand een aantal korte items uit de voorbije maand:

- De laatste D'n Uytbeyndel staat geheel in het teken van de Kapellekensroute. We vonden het verantwoord om dit prachtige initiatief gratis ter beschikking te stellen.
- Stichting Brabantse Aa heeft een wandelroute van 200 km (13 etappes) uitgezet. Ze willen ook een educatief project opzetten met onder andere een presentatie op een beeldscherm in het Huis van de Samenleving. Ook onze Heemkundekring zal hier medewerking aan verlenen. Daarnaast werkt men aan een boek over (verdwenen) kastelen en watermolens langs de Aa. Daarvoor zal Pieter Koolen de nodige input leveren.
- Tijdens de bestuursvergadering van 9 maart 2026 heeft Michel van den Berkmortel letterlijk de sleutels van de penningmeester overgedragen aan Heidi van Veghel-Manders. Ook is de overdracht bij de bank inmiddels geëffectueerd.

Namens het bestuur,  
Jos Thijssen, secretaris

---

## Algemene Ledenvergaderingen

Een van de agendapunten op de reguliere jaarvergadering op 25 februari 2026 was de wijziging van de statuten. Vanwege de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen was dit een verplichting. Ook stond wijziging van het Huishoudelijk Reglement op de agenda. Omdat het voor een wijziging vereiste aantal leden niet aanwezig was, kon er over deze gewijzigde statuten geen rechtsgeldig besluit

genomen worden.

Op de daaropvolgende Algemene Ledenvergadering op 11 maart 2026 was een quorum niet vereist. De aanwezige leden stemden unaniem in met het voorstel om de statuten en het Huishoudelijk Reglement volgens voorstel te wijzigen.

Het bestuur kan nu verder met de juridische afwikkeling van de nieuwe statuten.

De verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen staan in concept op DocuDataDeurne:

- 25 februari: [https://www.deurnewiki.nl/ddd/index.php?title=2026-02-25;\\_Notulen\\_algemene\\_ledenvergadering\\_heemkundekring](https://www.deurnewiki.nl/ddd/index.php?title=2026-02-25;_Notulen_algemene_ledenvergadering_heemkundekring)

- 11 maart: [https://www.deurnewiki.nl/ddd/index.php?title=2026-03-11;\\_Notulen\\_algemene\\_ledenvergadering\\_heemkundekring](https://www.deurnewiki.nl/ddd/index.php?title=2026-03-11;_Notulen_algemene_ledenvergadering_heemkundekring)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2026 werd secretaris Jos Thijssen verrast met het Zilveren Draaginsigne van Brabants Heem. Dit als waardering voor de inzet van Jos op tal van terreinen binnen de vereniging.



## **Wijzigingen binnen het bestuur:**

Voor de rest van het jaar zijn/worden de bestuursfuncties als volgt verdeeld:

- Antoine van Baars: voorzitter
- De wisseling van secretariaat volgt na passeren van de Statuten bij de notaris:  
Martien van Rijt wordt dan 1e secretaris en Jos Thijssen 2e secretaris.
- Heidi van Veghel-Manders: penningmeester.
- Ad van der Steen 2e penningmeester.

## **Herinnering contributie 2026**

In de nieuwsbrief van januari hebben we een verzoek gedaan om de contributie 2026 te voldoen. Van een groot aantal leden hebben we nog geen betaling ontvangen.

Een vriendelijk verzoek aan de leden, die nog niet hebben betaald, om de contributie vóór

15 maart over te maken naar rekeningnummer NL 86 RABO 0129 0039 48 ten name van Heemkundekring H.N. Ouwerling.

De contributie bedraagt voor:

- Leden € 20,00
- Een lid en een gezinslid samen € 25,00
- D'n Uytbeyndel per post buiten Deurne kost € 20,00 extra.

### **Alsnog machtigen**

Wij stellen het erg op prijs als u alsnog een machtiging wilt afgeven.

Dit bespaart ons heel veel administratief werk.

[Download het formulier op de website](#), vul dit in en stop het in de brievenbus van het Heemhuis, Stationsstraat 73.

U mag het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar: [penningmeester@heemkundekringdeurne.nl](mailto:penningmeester@heemkundekringdeurne.nl)

### **Vragen**

Hebt u vragen over de machtiging of contributie?

Stuur dan een mail

naar [penningmeester@heemkundekringdeurne.nl](mailto:penningmeester@heemkundekringdeurne.nl)

Heidi van Veghel-Manders, penningmeester

## Kapellekensroute: van Zonde naar Zaligheid

Jac van Oppen, voorzitter van de Stichting Maria Vredeskapel, had bedacht om een fietsroute via kapelletjes uit te zetten. Al snel bleek, dat er onderweg nogal wat andere aandachtvragende elementen gepasseerd werden. Na afstemming met Hans van den Broek werd het een 34 kilometer lange route met ruim 25 plekken en voorzien van interessante achtergrondverhalen. Wielervedclub TC 't Verzetje heeft er voor gezorgd, dat de route via de zogenaamde knooppunten gereden kan worden.

De route wordt in de vorm van een D'n Uytbeyndel uitgegeven. Ruim 300 leden krijgen de papieren versie in de bus. De overige leden kunnen deze papieren D'n Uytbeyndel gratis bij het Heemhuis afhalen.

De papieren versie is tegen betaling tevens verkrijgbaar bij de KBO, de Kerkwacht (Sint Willibrorduskerk aan de Markt), Toeristisch Deurne (VVV), Molenstraat 1) en bij de Vredeskapel.

Al met al een mooie vorm van samenwerking. Met complimenten aan allen, die dit mogelijk hebben gemaakt.

*Meer informatie over de route: [Land van de Peel](#)*



*Spreker Wim Daniëls*

# Lezing 'dorp en dialect'

**Op woensdag 22 april organiseert de heemkundekring H.N. Ouwering een lezing over 'dorp en dialect' met als spreker Wim Daniëls. De lezing vindt plaats in Sociaal-cultureel centrum Den Draai, Blasiusstraat 2 in Zeilberg.**

Op woensdag 22 april 2026 komt Wim Daniëls spreken over veranderingen die er in de afgelopen 70 jaar in dorpen hebben plaatsgevonden. Daarbij komt ook de achteruitgang van het dialect uitgebreid aan bod. Wim schreef enkele jaren geleden een boek over dorpen, waarop ook de tv-serie, is gebaseerd. Ook in zijn boek 'De vervlogen tijd' staat het dorp centraal zoals het ooit was.

## **Over de spreker**

Wim Daniëls (1954) is schrijver en tv-presentator. Hij schreef inmiddels al zo'n 130 boeken. In maart 2026 verschijnt zijn nieuwe boek, dat gaat over een jongen uit zijn geboortedorp, Aarle-Rixtel, die in de zestiende eeuw in Italië een spil werd in de boekenwereld. Zijn naam bij zijn geboorte was Arnoud van Eijndhouts. In Italië was hij bekend als Arnoldus Arlenius Peraxylus.

Op tv heeft Wim twee programma's, beide voor Omroep MAX. Het eerste is Nederland op Film, dat hij al zes jaar presenteert. Het is een programma over amateurfilms uit de tijd dat er nog geen videocamera was. Het andere programma is Het Dorp, dat hij samen met Huub Stapel presenteert. Dit jaar maken de twee weer een nieuwe serie van acht afleveringen. Verder geeft Wim Daniëls lezingen en theatercolleges.

De lezing in Den Draai over 'dorp en dialect' begint om 20.00 uur. Entree is voor leden gratis en niet-leden betalen € 5,00.

---



*Sander Wassing bij de lezing*

## **Maarten van Rossems plundertochten op het Brabantse platteland**

### ***Hoe Gelderse krijgsbenden Deurne bedreigden in de zestiende eeuw***

*Verslag van de lezing op 25 maart 2026 om 20.00 uur in Den Draai in Zeilberg*

Spreker Sander Wassing is historicus en archivaris. Op het moment is hij werkzaam in Leiden. Hij is een geboren verteller en zeer goed geïnformeerd over het onderwerp. Voor de pauze besteedde hij aandacht aan de achtergronden van Maarten van Rossem. Na de pauze ging het vooral over de activiteiten van Maarten van Rossem.

Als Maarten aan het eind van de 15de eeuw geboren wordt als vijfde zoon van de heer van Rossum zijn de mogelijkheden om zijn toekomst in te vullen beperkt. Als erfgenaam met 4 oudere broers is hij zo goed als uitgesloten van de opvolging binnen de familie. En hij kiest er, zoals verwacht, voor om zijn diensten aan te bieden aan de heer van het gebied waar hij woont en dat is Karel van Gelre. Daar was genoeg te doen. Gelre probeerde zijn gebieden te vergroten ten koste van zijn buurlanden, die bezit van de Bourgondische Habsburgers waren. Maar tevens loerde Karel de vijfde van het grote Bourgondië-Habsburg op kansen om ook de laatste lage landen aan zich te onderwerpen. Maarten ging in dienst van Karel van Gelre en vocht en plunderde voor zijn zaak.

Hier volgen een aantal oorlogen (plundertochten) waarbij Maarten de leiding had.

- 1523 Steenwijk, deze inval mislukt, maar we zien hier Maarten voor de eerste keer in een tekst genoemd worden.

In deze jaren bereikt hij met zijn groep bij plundertochten in het Brabants gebied ook Deurne en deze plaats wordt ook deels geplunderd. Maar ze worden verdreven.

- 1527 Oorlog met Utrecht om de bisschop als wereldlijk heer af te zetten. Met extra hulp van Karel van Gelre lukt dit. Maar nu grijpt Karel de Vijfde in. De bisschop komt terug als geestelijk leider, maar verliest zijn wereldse taak.

- 1528 verovering van Den Haag door Maarten van Rossem. Een deel van het leger zwenkt af en houdt grof huis in de Brabantse landen. Hierbij worden ook Helmond en Deurne bereikt, maar op de Leenderheide wordt het leger van Maarten verslagen.

Hij voert nog vele veldtochten en bereikt op een bepaald moment zelfs Maastricht en Antwerpen. Maar Maarten en dus ook Karel van Gelre wordt steeds terug gedwongen. Zeker omdat ze in het vaarwater van de Bourgondiërs komen, die ongenadig terugslaan. In 1543 geeft Karel van Gelre het op en komen de gebieden onder Bourgondische heerschappij. Maarten van Rossem biedt zij diensten aan zijn nieuwe heerser aan en zet zich vanaf nu in voor Karel de vijfde. In 1555 overlijdt hij.

Marie-José Sluijsmans

---



*Frans van de Pas geeft gastles*

**Verteller Frans van de Pas is (gast)lesgeven niet verleerd!**

Al voordat Frans van de Pas het door hem geschreven streekgeschiedenisleesboek 'De palen voorbij' uitbracht in samenwerking met Heemkundekring H.N. Ouwering, was voor beide partijen duidelijk dat er zeker ook een zeer educatieve functie aan meegegeven kon worden. Afsproken werd dat Frans gastlessen zou verzorgen op de basisscholen in de gemeente Deurne als daar prijs op gesteld werd. Voor alle groepen acht was al een tweetal exemplaren van het boek gereserveerd.

Op dinsdag 3 maart was juffrouw Dana van groep 8 van Basisschool Zeilberg degene die Frans mocht ontvangen. Oud-leerkracht Frans werd zeer gastvrij welkom geheten en eenmaal van start, hingen de bijna vijftientig zeer betrokken Zeilbergse jeugdigen aan zijn lippen. Met de van hem kenmerkende manier van vertellen, boeide Frans de kinderen met leuke fragmenten uit het boek, maar ook met de geschiedenis die de Nederlanden, maar vooral de Limburgse en Brabantse Peel, achter zich hebben liggen.

Zo is voor het bijzondere leven van pastoor Jacobs ook een beetje kennis over de 80-jarige oorlog belangrijk en het uitgraven van de gouden Romeinse helm, kan niet anders verteld worden, dan door ook aandacht te besteden aan de vorming van turf en het afgraven daarvan door noeste peelwerkers. En wat te denken van die nationale bekendheid, maar toch vooral lokale kluizenaar en dorpsfiguur Gradsientje...

Frans maakte het op een natuurlijke manier mogelijk dat de leerlingen op een interactieve manier betrokken waren en bleven bij de les. Hij wist de ingangen naar de (lokale) geschiedenis te voorzien van prima wegwijzers, zodat de kinderen getriggerd werden die ingangen door te gaan!



## Stichting Zeilbergs Historisch Erfgoed

Vanwege hun 12,5-jarig bestaan lanceert ZHE hun website. Dit vindt plaats op zondag 12 april 2026 en begint om 14.00 uur in Den Draai, Blasiusstraat 2 te Deurne-Zeilberg.

### Programma:

- Geschiedenis van de Zeilberg.
- Opening website.
- Oude films en foto's van de Zeilberg.
- Muziek van Moek, Joy Riders, Black Boys.
- Hans van Hoek, Thea Mansvelders en Jan van Haandel vertellen oude verhalen.

Iedereen is welkom. De entree is gratis.

---

## Jaarlijkse dagexcursie naar Xanten (Duitsland) zaterdag 27 juni 2026

Na het geslaagde uitstapje van vorig jaar naar Bergeijk en Waalwijk in onze eigen provincie, steken we dit jaar de grens met Duitsland over. Onze bestemming is Xanten. 27 juni 2026 wordt een bijzondere dag.

Vanaf de achterzijde van het NS-station, aan de Fabrieksstraat in

Deurne, vertrekt 's morgens om 8.00 uur de bus die ons via Venray, Well, Kevelaer en Sonsbeck naar Xanten gaat brengen.

Hoofdactiviteiten zijn:

- 's Morgens, na "Kaffee mit Kuchen" in het centrum van dat verrassend mooie Duitse stadje krijgen we een korte historische rondleiding door het daar in de buurt wonende Heemkundelid Luuk Keunen en zijn jonge collega ex-Deurnenaar Sil Boumans. Vooral de Sankt Viktorkirche is de moeite waard. We lopen ca. 1 km.
- 's Middags keren we terug naar de oudheid met een bezoek aan het LVR Archeologisch Park Xanten (<https://apx.lvr.de/nl/index.html>) dat zich bevindt op de plek waar 2000 jaar geleden de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana lag. Dit was de meest noordoostelijke punt van het Romeinse Rijk aan de grens genaamd Limes. Een van de redenen dat daar zoveel bewaard is gebleven, is dat er nooit een nieuwe stad overheen gebouwd. Het huidige Xanten ligt op de locatie van de Romeinse begraafplaats. We genieten daar eerst van een Romeinse lunch in een Romeinse herberg en vervolgens worden we door professionele gidsen rondgeleid op het park. De rondleiding is in twee groepen en duurt 1 uur en we lopen dan ook weer ongeveer 1 km. Om ongeveer 15.00 uur zit de rondleiding er op en, indien de financiën het toelaten, kunnen we nog een afzakkertje nemen. Anders hebben we nog een uurtje voor vrije besteding op het park. Om 16.00 uur is het vertrek gepland en rijden we rechtstreeks terug naar de plek waar we in de ochtend begonnen, naar Deurne achter het station. De verwachting is daar rond 17.30 uur aan te komen.

Op zaterdag 27 juni, precies om 8.00 uur (10 minuten vooraf aanwezig zijn), vertrekken we vanaf de achterzijde NS-station Deurne, Fabrieksstraat met een touringcar van Hebben Tours uit Liessel.

Omstreeks 17.30 uur: Aankomst in Deurne aan de achterzijde NS-station Deurne-Fabrieksstraat.

Door prijsstijgingen in de horeca- en reissector zouden we de prijs wederom iets naar boven aan moeten passen, maar in overleg met het bestuur is besloten de prijs gelijk te houden aan die van vorig jaar.

Kosten per persoon € 60,00 voor leden en € 65,00 voor niet-leden. Aanmelden kan alléén door het overmaken van dit bedrag op onze (Heemkundekring HN Ouwerling) rekening NL86 RABO 0129003948 onder vermelding van: Xanten.

De reis gaat door bij 40 deelnemers. Mocht de reis niet doorgaan, dan worden de reeds betaalde deelnamekosten teruggestort. Er kunnen 45 deelnemers mee. Voor deelname geldt de volgorde van aanmelding. Dus wie het eerste komt, het eerst maalt. Deadline van opgave is 25 mei 2026. Bij overboeking van het

maximale aantal worden, als u daarom niet mee kunt, uw betaalde deelnamekosten eveneens teruggestort. In een latere nieuwsbrief (mei/juni) leest u over de stand van zaken.

Voor meer informatie stuurt u gerust een mail naar: [klaashendriks@planet.nl](mailto:klaashendriks@planet.nl) . Bent u niet in de gelegenheid om te mailen? Neem dan telefonisch contact op met de coördinator Klaas Hendriks via telefoonnummer: 06-15 17 04 30 (na 18.00 uur). Het belooft als vanouds weer een mooie en leerzame dag te worden!

Voor de Werkgroep Lezingen en Excursies,  
Klaas Hendriks



---

## Nieuws van andere erfgoedverenigingen

Van andere erfgoedverenigingen krijgen we regelmatig hun ledenblad op papier of per e-mail toegestuurd. De papieren versie ligt dan in het heemhuis. De digitale versie kunt u op de betreffende website lezen. Onlangs is ook de Koerier nummer 108 van Brabants Heem verschenen:

<https://brabantsheem.nl/wp-content/uploads/2026/02/De-Koerier-108.pdf>

---

### **Bezetting openstelling heemhuis op zondag**

Voor de openstelling van ons heemhuis, elke 2e en 4e zondag van de maand, zoeken we nog een aantal vrijwilligers die bereid zijn gemiddeld vier keer per jaar als gastvrouw/-heer te willen optreden.

Meer informatie en/of aanmelden kan via [het secretariaat](#).

Voor de maand april treden de volgende leden als gastvrouw/-heer op:

- 12 april: Leny Hendriks en Harrie Berkers
- 26 april: Josée van de Loo, Dini Knijnenburg en Jan Bekkers.

## >> Agenda heemkundefkring

### Openingstijden heemhuis

- Elke 1<sup>e</sup> maandag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor Genealogie
- Elke 1e maandag van de maand van 10.00-11.30 voor de bibliotheek
- Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
- Elke 3<sup>e</sup> woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor DeurneWiki en DocuDataDeurne
- Elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur voor fotoherkenning
- Elke 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur



Uit Het Schetsboek van Deurne - Henry van den Berkmortel